

Kijken met andere ogen

***Het leven (be)leven vanuit een holistisch perspectief:
hét recept voor een werkelijk duurzame samenleving***

Problemen

We zitten in een crisis! En niet in één crisis... een economische crisis, een klimatologische crisis, een ecologische crisis... En niet te vergeten, velen ook in een persoonlijke crisis.

Oplossing?

Een afdoende, langetermijnoplossing lijken we er met z'n allen niet voor te kunnen vinden. Einstein zei ooit dat we een probleem nooit kunnen oplossen vanuit hetzelfde bewustzijnsniveau als waaruit het probleem is ontstaan. Wat bedoelde hij daarmee?

Oplossing!

Ga eens op een uitkijktoren staan en bekijk het probleem vanaf dat punt. Hoe hoger je staat, hoe ruimer je uitzicht. Hoe ruimer je uitzicht, hoe groter je overzicht. Hoe groter je overzicht, hoe dieper je inzicht. En inzicht in het grote is de oplossing van het kleine. Het kleine lost op in het grotere geheel.

Als wij echt inzicht willen krijgen in onze huidige problemen, zullen we onze problemen vanaf een heel hoge uitkijktoren moeten bekijken. We moeten afstand nemen om het geheel te overzien. Pas als we het geheel leren kennen, kunnen we patronen ontdekken. En als we die patronen kunnen lezen, is de kans groot dat de volgende stap die we nemen een constructieve zal zijn.

Als we vruchtbare duurzame stappen voor onze toekomst willen zetten, zullen we de patronen in ons verleden moeten ontdekken. Ons verleden beperkt zich niet tot een paar duizend jaar terug, tot de Oude Grieken en de Egyptenaren. Dat is slechts een stukje. We zullen verder moeten kijken dan onze menselijke neus lang is. We zullen onze huidige problemen langs de evolutionaire meetlat moeten leggen. Ofwel: een heel hoge uitkijktoren moeten beklimmen om het geheel te kunnen overzien.

Lezing *Kijken met andere ogen*

Tijdens een inspirerende, theatrale lezing van een uur, neemt Jhanna Houweling je mee op een (denkbeeldige) beklimming van een heel hoge uitkijktoren, gezekerd en wel. Het uitzicht zal inzicht geven in de werkelijke oorzaak van onze huidige problemen en conflicten. En door dát inzicht doemt de oplossing vanzelf op!

De inhoud van de lezing is gebaseerd op de neuro- en kwantumwetenschap, versmolten met kennis uit de oude wijsheidstradities. Na afloop is er uitgebreide gelegenheid tot het stellen van vragen en voor discussie.

De lezing is bestemd voor iedereen die vanuit persoonlijk, maatschappelijk of bedrijfsmatig oogpunt geïnteresseerd is in een werkelijk duurzaamheidsgericht veranderingsproces. En voor ieder die graag verder kijkt dan de menselijke neus lang is.

Jhanna Houweling is van oorsprong theatermaakster. De zoektocht naar de oorzaak van de problemen in haar eigen leven bracht haar via de oude wijsheidstradities in contact met de neuro- en kwantumwetenschap. Haar inzichten vormen de kern van deze theatrale lezing.

Nieuwsgierig geworden en een lezing bijwonen of boeken? Of eerst meer informatie? Kijk op www.levenoftheater.nl, mail naar info@levenoftheater.nl of bel Jhanna op 06 54305355.